

TONÅRSMOD

Catherina Ronsten



Närvarande forever

Låt mig vara!

Låt mig för fan vara!!

Jag drömmer mig bort

Du kan inte nå mig

Du kan inte få mig

Du sa att jag var jobbig

Du sa en massa skit

Sånt jag inte borde lyssnat på

Sånt som man inte säger

- om man älskar

Hela jorden fylld av idioter!

Min känsla var att jag inte var värd det

Men det är jag ju

Jag fattar!

JAG FATTAR NU!!

Jag förminskade mig själv

för att du uttalade orden

Men om du kan vara stor på jorden

kan också jag

Jag lyfte mig själv - over and out
Över hela skiten
Snabbt in i värmen
Upptäckte att kärleken

Är här
närvarande och omsluten
Lyckan och glädjen likaså
Och jag är värd den
Jag, lilla jag, är stor nog att förstå att hela planeten är fylld
av
KÄRLEK
Jag kan ta emot hur mycket som helst
Jag får hur mycket som helst

Förundrad
Förvånad
Förstorad
Lyckan är att allt detta är mitt
- om jag bara sträcker ut handen
Kom, låt oss dansa

På väg mot solen

Hur kunde du
Hur kunde jag
Idag är en annan dag
Trodde jag var trygg
Trodde jag var din
Trodde det var du och jag - forever

Jag väntade mig inget annat
Handen, lusten, hjärtat
Men all förväntan tog över verkligheten

Minuten efter att jag såg er två
- hand i hand

Mitt hjärtat dog, stannade, kraschade
Jag slutade andas
Jag var inte där
på planeten
Lyfte mig över, seglade
Hem
Hur kunde du?
Låta mig vila i din famn

Låta mig vara så nära
Såg djupt in i ditt hjärta
Såg dig
Gav dig mitt hjärta
Vi delade

Livet

Sen tystade allt
Jag trodde det var kärlek
Tårar utan ord
Löften så svikna

Du och jag - ett minne blott
Men ändå
Jag lärde mig att kärlek finns
att jag är värd det
Även om du inte minns
Även om du förrådde mig
Så vet jag

Nu
att jag är värd all världens kärlek

Lusten åter
Blickar ut över grabbarna
Vem möter min blick?
Vem får mitt hjärta att dansa?
Jag går nu

Och kommer aldrig mer tillbaka.

Rött

Förr älskade jag färgen
Det fanns en tid då jag beundrade den
Nu vet jag att den ger mig tårar
Ont som fan

Killarna skrattar och säger att det är äckligt
Men hur kan det vara det?
Naturligt
De hade ju inte funnits till utan det röda
Ägglossning
Krafter som vi inte kan överrumpla
Vi får bara acceptera

Så är det
Livet innehåller en hel del skit
Men menssen är inte en del av det mörka
Den viskar att något nytt kan födas

Visst känns det
Visst mår jag skit ibland
Men det är ändå för en god sak
Och det är något jag inte rår på

Den visar på möjligheten
Möjligheten att en dag
hålla ett litet barn i min famn
Någon som kallar mig mamma
Nej, nej, nej inte än!
Men den tiden kommer
En vacker dag, när jag är mogen och vill

Varje månad påminns jag av
möjligheterna som står mig tillbuds
Om längtan som viskar sitt namn

Jag kommer när du ropar säger jag
Och stänger dörren
För ett tag...

Dikterna presenterade i denna folder är ett litet urval från diktsamlingen 'Tonårsmod'. Samtliga dikter är copyright-skyddade och får inte spridas utan diktarens tillstånd.

Vänligen

Catherina Ronsten

Kontakt: 073-600 32 12 info@catspenna.se